

Liturgie 19 maart 2023

Orgelspel  
Binnenkomst ambtsdragers  
Welkom  
Aansteken van de kaarsen  
Orgelspel

Bemoediging  
V: 'Onze hulp is in de Naam van de Heer'  
A: 'DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT'  
V: 'Die trouw is tot in eeuwigheid'  
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON

Groet  
V: 'Genade zij u en vrede van God onze Vader '  
en van de Heer Jezus Christus  
en van de Heilige Geest.'  
A: AMEN. (de gemeente gaat zitten)

Gebed van toenadering

Openingslied: Psalm 122: 1, 3  
**Cantorij antifoon: Bidt Jeruzalem vrede toe, mogen wie u liefhebben rust genieten, vrede zijn binnen uw muur, rust in uw burchten.**

Kyriegebed  
Laat ons de heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen,  
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.  
.....  
En daarom bidden wij: heer ontferm u over.  
Ontferm u over de wereld, ontferm over uw kerk, ontferm u over ons.  
En zo bidden en zingen we samen:  
Kyrielied 547 : 1, 2, 4 en 5 (cantorij strofen, allen refrein)

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Zacharia 8: 19-23

Zingen: Psalm 125: 1 cantorij; 2 en 4 allen

Evangelielezing: Mar.6 : 30 - 44  
Evangeliemotet over Johannes 6: 14 - Melchior Franck  
**Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll.**

Uitleg en Verkondiging

Zingen: Gezang 383

Inzameling van de gaven  
Tijdens de collecte: Herr führe mich auf dem Pfad deiner Gebote - Max Reger (1873-1916)  
**Herr, führe mich auf dem Pfad deiner Gebote, hosianna! Denn ich habe Lust dazu, halleluja! Zu deinen Zeugnissen neig du mein Herz, hosianna! Wende meine Augen ab von unnützer Lehre**

**und erquicke mich auf deinem Weg, hosianna! Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, hosianna!**

Dankgebed en Voorbeden , Stil gebed, en Onze Vader (Laatste woorden, doxologie gezongen, zie bijlage)

Mededelingen door ouderling

Slotlied: Slotlied 546 (Weest blijde nu in 't midden van het lijden): 1 en 3 cantorij; 2, 4 en 5 allen

Zegen