

GROTE KERK SCHIEDAM
11 februari 2024, 6^e zondag na Epifanie

voorganger: Gerard de Lang VDM
organist: Arjen Leistra
ouderling: Johanna Blinker
diaken: Jaap Guijt
lector: Romy Landegent
koster: Wendy Donkers

Orgelspel voor de dienst

Binnenkomst ambtsdragers

VOORBEREIDING

Welkom door ouderling

Aansteken van de kaarsen

Orgelspel

Handdruk, gemeente gaat staan

Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw is tot in eeuwigheid
G: en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

Groet

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer, en van de
Heilige Geest.
G: Amen.

Gebed van toenadering

G: Amen.

Openingspsalm: Psalm 67

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend', zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen van uw heil erkent.

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uw naam.
Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten

in gerechtigheid, volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.

De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft.

Kyrie: 301k

V. Kyrie eleison.
G. Kyrie eleison.
V. Christe eleison.
G. Christe eleison.
V. Kyrie eleison.
G. Kyrie eleison.

Gloria: Lied 302: 2, 3, 4

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!

O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.

O Heil'ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

Kinderen gaan naar de oppas

**Schriftlezing uit het Oude Testament (door
lector): 2 Koningen 5, 1-3. 9-15b**

Naäman, de bevelhebber van het Aramese
leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en

werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. ²Nu hadden de Arameeërs op een van hun stroomtochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. ³Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’

⁹Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. ¹⁰Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ ¹¹Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. ¹²Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. ¹³Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ ¹⁴Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. ¹⁵Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Er is in de hele wereld geen god, behalve in Israël!’

Lied 350: 1, 3, 5, 6

Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God zij dank, Hij doet ons gaan
door 't water van de doodsjordaan.

Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog

en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbidgend mee.

Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!

Aankondiging Evangelielezing Marcus 1, 40-45

V: Lezing uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 40.

Halleluja



Evangelielezing (door voorganger):

⁴⁰Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ ⁴¹Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ ⁴²En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. ⁴³Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ⁴⁴‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.’ ⁴⁵Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Woord van de Heer.

Lofprijzing: Lied 339f

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;
Wij danken U.

Verkondiging

Lied 837

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door –
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk menskind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

DIENT VAN GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de gaven

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden, stil gebed Onze Vader (door allen)

Mededelingen (door ouderling)

Slotlied: Lied 863

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven
heeft ons het heil verworven.

Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.

Bij u, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hand besloten.

Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Zegen

G:

