

Preek over 2 Koningen 4 18-32 en Marcus 1: 29-39
Zondag 4 februari 2024 Grote kerk Schiedam.

Komen en gaan van taakdragers, voorstellen vertrouwenspersoon.

Mensen van de weg van Jezus,

Elisa en Jezus, profeten, ze zijn altijd onderweg. Onderweg met een missie: overal het woord van God brengen: verander je leven, wees eerlijk en handel rechtvaardig, wees barmhartig en leef met eerbied voor God en je naaste.

Dit is goed nieuws, vooral voor degenen die oneerlijk, onrechtvaardig, onbarmhartig en respectloos behandeld worden.

De mensen in de synagoge van Kafarnaüm zijn diep onder de indruk van de bijbeluitleg van Jezus. Maar Jezus ontmoet daar niet alleen enthousiaste mensen, er zijn ook demonen, machten van het kwaad, en die willen niets met Jezus te maken hebben. Eén man wordt door een demon in bezit genomen en hij schreeuwt het uit: Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth. Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God!

Jezus spreekt hem streng toe en zegt: Zwijg en ga uit hem weg! De onreine geest laat de man nog een keer stuip trekken en verlaat hem met een luide schreeuw. De machten van het kwaad, die begrijpen als eerste dat Jezus gekomen is om mensen te bevrijden, dat hun macht niet bestand is tegen zijn aanwezigheid.

En de omstanders zeggen verbijsterd: Wat is dit allemaal? Zelfs onreine geesten gehoorzamen hem.

En ook wij zijn verbijsterd, wat betekent dit? Wat moeten we met zo'n verhaal?

Profeten zijn altijd onderweg. Onderweg met een missie: met Gods woord de wereld veranderen. Ten strijde trekken tegen het kwaad, laten zien dat het mogelijk is om midden in deze wereld vol ziekte, pijn en onrecht goed te doen, te genezen, op te richten. Profeten willen duidelijk te maken dat het onze opdracht is om dat te gaan doen, om elkaar te helpen, elkaars pijn te verzachten en ons te verzetten tegen het kwaad in onszelf en tegen het kwaad dat mensen elkaar aandoen.

En om het goddelijk woord van profeten kracht bij te zetten, vertellen de bijbelschrijvers over de wonderen die ze hebben verricht. En dan gaat het niet om hun magische kracht, maar om de betekenis. Het is geen toveren, maar tekenen. In de verhalen van profeten hoor je niet alleen woorden van God, maar zie je God ook aan het werk. In gebeurtenissen die ons verbijsteren, verbazen of verwonderen, situaties waar in we iets van God gaan vermoeden.

Als je de levensverhalen van de profeten volgt, zie je hoe ze de rijken en machtigen aanklagen, en hoe ze eenvoudige en gastvrije mensen hoop geven. Je zou kunnen zeggen dat ze onderweg zijn in een wereld vol onrecht, maar overal het licht van God laten schijnen, pareltjes van hoop laten zien.

De christenen in Antiochië werden door hun stadgenoten Mensen van de weg genoemd. Wij zijn dat ook, mensen van de weg van Jezus. Ook onze weg gaat over bergen en dalen, met verdriet en vreugde, zon en regen. Veel hebben we niet in de hand. Maar ik hoor in de lezingen van vandaag ook aanwijzingen wat we wel kunnen doen, hoe we een begaanbare weg kunnen vinden. Ik noem er vier

1. Jezus' reis voert elke sabbat langs de synagoge: hij laat zich inspireren en voeden door de bijbel, hij weet zich onderdeel van Gods verbond met mensen en is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als mens om zich te houden aan de afspraken die bij dat verbond horen: God en je medemens te dienen.
2. Denk niet te lichtvaardig over de macht van het kwaad, over de duistere machten die een mens gevangen kunnen houden. Wees je bewust van de machten die jouw leven willen overnemen. De macht van geld, van bezit of prestatie. Maar ook de macht van gokken, porno, of seks. Ook in de synagoge, ook in de kerk maken deze destructieve krachten slachtoffers. Christenen zijn niet beter dan anderen. Dus zoek hulp als je wordt geconfronteerd met je eigen zwakheden, of die van anderen. Ga naar je huisarts of iemand die je vertrouwt. Weet dat erkenning van je probleem het begin is van genezing. God weet dat je een mens bent, met fouten en gebreken. Maar je blijft ondanks alles zijn kind, een mens met een naam, door hem gekend, geschapen naar zijn beeld. Een mens die in staat is om goed te doen, of dat gaandeweg met vallen en opstaan, of met goede begeleiding te leren.
3. We gaan onze weg niet alleen, maar samen. Wees gastvrij en luister naar wat anderen nodig hebben. Pak elkaars hand vast en help elkaar overeind. En je zult je verbazen en verwonderen over de kracht van de liefde, over Gods aanwezigheid in tekens van hoop, pareltjes die schitteren op plaatsen waar je misschien niet zo gauw had verwacht.
4. Vroeg in de morgen, nog voor zonsopgang gaat Jezus naar een eenzame plaats om te bidden. In dit gebed wordt hij opnieuw bepaald bij zijn roeping, in de stilte wordt hem duidelijk dat hij ergens anders heen moet. Hij heeft de mensen in Kafarnaüm Gods bevrijdende en genezende liefde laten zien. Nu mag hij ze loslaten, ze moeten het doen met wat ze gezien en gehoord hebben.
Als het leven veel van je vraagt, zoek dan met Jezus de stilte, zorg voor je ziel als die verlangt naar rust of zoekt naar richting. Sta jezelf toe om dingen los te laten, nee te zeggen of een eigen keuze te maken om op een andere manier of op een ander plaats dienstbaar te zijn.

Profeten zijn altijd onderweg. Net als wij. Met een missie, net als wij. Om deze wereld te veranderen, om kwade machten te bestrijden, om Gods geest te ontvangen en te delen. Om elkaar tot een nieuw betekenisvol leven te wekken en elkaar te verwarmen. Amen.

Reageren? Graag! ds.anjedekuijer@pkngrotekerkschiedam.nl