

Orde van dienst voor Goede Vrijdag,  
 29 maart 2024  
 Grote of St. Janskerk Schiedam  
 voorganger Anje de Kuiper  
 organist Arjen Leistra  
 m.m.v. Vocalis St. Jan o.l.v. Arjen Leistra

*Laten we voor de dienst gepaste stilte in acht nemen  
 De viering heeft een ingetogen karakter  
 We komen samen als ware het een wake bij het kruis  
 We lezen en overdenken het lijdensevangelie van Johannes*

Beurtspraak

v: Eeuwige God, wees ons genadig

**a: Op U hopen we.**

v: Wees onze sterkte, iedere dag

**a: Wees onze hulp in tijden van nood.**

Lied 561 O liefde die verborgen zijt.

Gebed voor de Goede Vrijdag

Lezing uit het evangelie volgens Johannes vanaf hoofdstuk 18

koor

O grote liefde, o liefde zonder maat  
 die u op deze lijdensweg gebracht heeft!  
 Ik leefde in een wereld vol lust en vreugde,  
 terwijl Gij moest lijden!

Lezing uit het evangelie

Koor

Uw wil geschiede, Heer God, zowel  
 op aarde als in het hemelrijk.  
 Geef ons geduld in de tijd van het lijden,  
 gehoorzaamheid in lief en leed;  
 Weerstreef en bestrijd alle vlees en bloed,  
 dat tegen uw wil in handelt

Lezing uit het evangelie

Koor

Wie heeft U zo geslagen,  
 mijn Heiland, en U met plagen  
 zoveel kwaad gedaan?  
 Gij zijt toch immers geen zondaar,  
 zoals wij en onze kinderen;  
 van euvel daden weet Gij niet.

Ik, ik en mijn zonden  
 die zich als de korrels van het zand  
 aan zee laten vinden,  
 die hebben U toch  
 de ellende berokkend, die U treft,  
 en de droevige schare van martelaren.

Lezing uit het evangelie

Koor

Petrus, die het zich niet herinnert,  
verloochent zijn God,  
maar bij een ernstige blik  
moet hij toch bitter wenen.  
Jezus, kijk mij ook zo aan,

Meditatief moment

Koor

Christus, die ons zalig maakt,  
die geen kwaad heeft bedreven,  
die werd voor ons in de nacht  
als een dief gevangengenomen.  
Geleid voor goddeloze lieden  
en valselijk beschuldigd,  
bespot, beschimpt en bespuwd,  
zoals de Schrift het zegt

Lezing uit het evangelie

Koor

O grote Koning, groot te allen tijde,  
hoe kan ik deze trouw voldoende verspreiden?  
Geen mensenhart kan toch bedenken,  
wat U te schenken.  
Ik kan er met mijn verstand niet bij  
waarmee Uw ontferming toch te vergelijken is.  
Hoe kan ik U dan uw liefdesdaden  
in mijn werken terugbetalen?

Lezing uit het evangelie

Meditatief moment

Lied 558: 1, 5,6 en 7 Jezus om uw lijden groot

Lezing uit het evangelie:

Koor

Door Uw gevangenschap, zoon van God,  
moet voor ons de vrijheid komen;  
Uw kerker is de genadetroon,  
de vrijplaats voor alle vromen;  
Want als Gij niet de knechtschap was aangegaan,  
had onze knechtschap eeuwig moeten zijn.

Lezing uit het evangelie

koor

In de grond van mijn hart  
fonkelt iedere tijd en uur  
Uw naam en kruis alleen,  
daarom kan ik vrolijk zijn.  
Verschijn mij in een visioen,  
tot troost in mijn nood  
hoe Gij, Heer Christus, zo mild  
voor mij ging in de dood.

Lezing uit het evangelie

Koor

Hij droeg zorg voor alles  
op het laatste moment,  
bedacht Hij nog zijn moeder,  
en gaf haar een voogd.  
O mens, breng alles op orde,  
heb God en mensen lief,  
sterf dan zonder enig lijden  
en wees niet bedroefd!

Lezing uit het evangelie

*De Paaskaars wordt gedoofd.*

*Stilte*

Lezing uit het evangelie

koor

O help ons, Christus, Zoon van God, door Uw bitter lijden  
dat wij u steeds onderdanig alle kwaad vermijden.  
Dat wij uw dood en de oorzaak ervan  
vruchtbaar gedenken, en daarvoor,  
ofschoon wij arm en zwak zijn,  
U dankoffers schenken.

Lezing uit het evangelie

koor

Rust zacht, o heilig gebeente  
dat ik nu niet langer zal bewenen.  
Rust zacht en breng ook mij tot rust!

koor

Ach Heer, laat toch uw engelen  
in het stervensuur mijn ziel  
in Abrahams schoot dragen;  
het lichaam in zijn slaapkamertje  
heel zacht rusten, zonder kwellingen en pijn  
tot aan de jongste dag!  
Wek mij dan op uit de dood,  
opdat mijn ogen U mogen zien  
in alle vreugde, o Zoon van God,  
mijn Heiland en genadetroon!  
Heer Jezus Christus, verhoor mij,  
ik zal U eeuwig prijzen!

Beklag van God

steeds beantwoord met het refrein van lied 547

Lied 575 : 1 en 2 Jezus leven van ons leven

Overgang naar de stille tocht.

Gebeden buiten:

*Lijden van de schepping*

Eeuwige God, schepper van hemel en aarde,  
Het wordt steeds duidelijker  
dat wij uw aarde onbewoonbaar maken

voor mensen, dieren en planten.  
 dat wij de aarde schenden door haar te vervuilen en leeg te roven.  
 Omwille van de bodem, het water en de lucht die zuchten onder onze manier van leven  
 ontsteken wij een licht en bidden:

*Hulpverleners in Gaza*

God van mensen

Wij bidden voor de hulpverleners in Gaza,  
 verpleegkundigen, artsen, ambulancepersoneel, brandweerlieden, bouwvakkers,  
 al diegenen die met gevaar voor eigen leven  
 en een tekort aan alles  
 Dat zij overeind blijven,  
 om misschien dat ene kind te redden,  
 terwijl andere kinderen sterven,  
 om dat ene te doen  
 terwijl zoveel niet meer kan.  
 Omwille van hen en alle hulpverleners in deze wereld  
 ontsteken wij een licht en bidden:

*rechtelozen*

God die opkomt voor wie kwetsbaar zijn,  
 Laat uw macht spreken  
 ten gunste van mensen zonder wettige papieren,  
 vluchtelingen en arbeidsmigranten,  
 slachtoffers van bureaucratie of willekeur.  
 Omwille van alle rechtelozen  
 ontsteken wij een licht en bidden:

*lijden van mensen*

Vader van Jezus Christus,  
 Wij bidden om uw nabijheid  
 om liefde en compassie  
 voor alle mensen die lijden aan het leven  
 door verstoorde relaties, door ziekte of psychische problemen,  
 door eenzaamheid of angst voor de toekomst  
 Omwille van alle mensen die lijden  
 en om onszelf in ons klein of groot verdriet,  
 ontsteken wij een licht en bidden: Kyrie

Onze Vader die in de hemel zijt.....

*Zegenbede*

Laat uw zegen ons dragen door de diepte,  
 Laat uw nabijheid ons troosten, als we verdrietig zijn,  
 Laat uw liefde ons vergezellen op al onze wegen vandaag en alle dagen. Amen.